

Kerkbrief

29 oktober 2023

Dorpskerk Okkenbroek

6^e zondag van de herfst

Orgelspel

Welkom

Goedemorgen allemaal,

Welkom op deze 6e zondag van de herfst in deze dienst vanuit de dorpskerk te Okkenbroek, u hier en ook u of jij die met ons meekijkt of dat misschien later doet.

Voorganger vanmorgen is dominee Henk Van Es.

Na de dienst is er weer onder het genot van een kop koffie of thee gelegenheid elkaar bij te praten, over de dienst van vanmorgen bijvoorbeeld of wat ons verder bezig houdt.

Rest mij nog u allen een goede en gezegende dienst toe te wensen.

Zullen we na het aansteken van de tafelkaarsen staande ons openingslied zingen, Lied 65, de verzen 1 en 2.

Zingen

V: **Onze hulp is in de naam van de Heer**

G: **DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT**

V: **Bij U, Heer, willen wij schuilen**

G: **LAAT ONS NIET BESCHAAMD WORDEN**

V: **Bij U, Heer, zoeken wij bescherming**

G: **LAAT UW LIEFDE ONS OMGEVEN**

V: **Bij U, Heer, zoeken wij vergeving**

G: **LAAT ONS NIET IN KLEINHEID ACHTER**

V: **Bij U, Heer, zijn we kind-aan-huis**

G: **LAAT ONS WONEN IN UW HUIS, AMEN**

Trouwe God en Vader,

Wat een week hebben we weer achter de rug God, We hoorden van hevige bombardementen en luchtaanvallen op de Gazastrook en raketaanvallen op Israël door Hamas.

In eigen land hoorden we van een virus onder schapen en koeien, het blauwtong virus wat inmiddels duizenden schapen het leven heeft gekost. We horen dat de oorlog in Oekraïne met Rusland onverminderd door gaat. Waar gaat dit allemaal naar toe God? Kijkt u nog wel naar ons om is dan de menselijke reactie. Ontferm u Heer, ontferm u.

Wat is het dan een voorrecht om hier bij elkaar te komen in uw huis en te mogen luisteren naar wat u ons te zeggen hebt, u en elkaar te mogen ontmoeten. Mogen weten dat er een Woord is, dat eeuwig zal duren, en wie 't verstaat, niet meer alleen is. Wil met uw Geest in ons midden zijn, ons een goede dienst geven zodat we gesterkt de nieuwe week weer mogen ingaan.

Vernieuw ons naar het beeld van Jezus Christus, Opdat wij waarlijk uw kinderen mogen zijn, En u mogen liefhebben en dienen, Met al onze krachten. Amen.

Zingen we Lied 65, het 3e vers / geven van een hand.

Groet (daarna zitten)

Kyrie en Gloria, Kyriëgebed elk van de 3 beden eindigt met 301g – 'Kyrie eleison'

Zingen glorialied 117a – 'Gij volken loof uw God en Heer'

HET WOORD

Gebed van de zondag

Korte inleiding op de Bijbelteksten

Lezing uit de Schrift I Jeremia 7: 1 - 11

Zingen lied 84; 1 en 2 –

'Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer'

Lezing uit de Schrift II Matteüs 21: 10 - 17

Zingen lied 187 – 'Runderen, schapen en duiven te koop'



Uitleg

ANT-WOORD

Orgelspel

Zingen lied 992 - 'Wat vraagt de Heer nog meer van ons'

GAVEN EN GEBEDEN

Diaconale mededelingen

1. Kerk en diaconie
2. Hospice de Winde



Collecte

Gebeden, elke voorbede wordt afgesloten met **368j** – 'Heer, hoor ons bidden'

Gebed in stilte, Onze Vader

GEZEGEND VERDER

Zingen slotlied (staande) – 'Nog voor wij woorden hebben, Sytze de Vries. Mel. Lied 968

Wegzending en zegen, beantwoord met zingen Amen (3x)

Orgelspel

MEDEDELINGEN

De bloemengroet gaat naar

(Okkenbroek) Mevr. Bolle, *Harmelinksdijk*



Volgende viering

05-11 10.00 u, eredienst Bathmen met ds. Hanneke Diermanse.

Maaltijd van de Heer

10.00 u, eredienst Okkenbroek met pastor Anna van Herwijnen (Holten)

Aan de dienst werkten mee

Voorganger
Organist
Ouderling van dienst
Diaken van dienst
Lector
PowerPoint
Camera
Koster

Ds. Henk van Es
Franske Veltkamp
Henk van der Kolk
Petri van der Kolk
Marian Jansen
Theo Overduin
Marcel Bolink
Freek Kleiboer



Protestantse Gemeente
Bathmen-Okkenbroek

